

DE GESCHIEDENIS VAN SINT TUNNIS IN JAARTALLEN

14^e eeuw

- 1312** Op 25 januari vermaakt Jutta van Nassau, weduwe van heer Jan van Cuijk, de bescheiden som van 12 schellingen aan de kapel in Oelbroeck, die dan in aanbouw is.
Sint Tunnis is dan een gehuchtje met wat in cultuur gebrachte grond te midden van uitgestrekte woeste gronden en heidevelden.
De heilige Antonius Abt werd vanaf de 14^e eeuw door de boerenbevolking zeer vereerd. De volledige naam van het dorpje is in die tijd: St. Antonius in Oelbroeck.
- 1323** Het gebied van het Land van Cuijk wordt door heer Otto van Cuijk overgedragen aan de hertog van Brabant. Hieruit ontwikkelen zich Boxmeer en Sint Tunnis tot één soevereine staat – de Heerlijkheid Boxmeer – die bleef bestaan tot 1797, geregeerd door de heren van den Bergh en Hohenzollern-Sigmaringen.

15^e eeuw

- 1419** Godefridus van Triest wordt genoemd als bedienaar van het kapelletje.
- 1445** Het dorpje heeft een kerkhof.
- 1477** Tegelijk met de kapel van de apostel Mattias in Oploo en die van Catharina in het Broek te Ledeacker wordt de kapel van Antonius Abt te Oelbroeck kerkelijk losgemaakt van de parochie Boxmeer, waarbij de St. Theuniskapel tot moederkerk werd verheven. Pastoor Velinck van Boxmeer en Petrus van Vierstein, heer van Boxmeer, gaven hiervoor hun toestemming, die bekrachtigd werd door paus Sixtus IV in Rome. Reynier Nyevaerts, die rector was van de kapel, werd de eerste pastoor.
- 1480** Rond dit jaar werd het laat middeleeuws kruis vervaardigd door Meester Arnt uit Kalkar, dat nu nog in de kerk aanwezig is.
- 1480** Kort na 1480 worden Godefridus van Steenhuijs en zijn vrouw Fia van der Voort van kasteel Bekenstein aan de Sambeekse Hoek begraven in de kerk van Sint Tunnis.

16^e eeuw

rond 1500 en later zijn achtereenvolgens Henricus Geurds en Walter Schaermans pastoor.

1544 Eerste geschreven berichten over een molen in St.Anthonis.

1576 Oprichting van het St.Anthoniusgilde

1569 Door een kerkelijke reorganisatie wordt het gehele Land van Cuijk, dus ook Sint Tunnis, afgescheiden van het bisdom Luik en komt bij het nieuwe bisdom Roermond.

1576-1579 Gerrit Wilhelms pastoor in St.Anthonis

1581 Er is een school in het dorpje.

1583 In dit jaar worden er verschrikkelijke vernielingen aangericht in de kerk; er wordt veel geplunderd door Spaanse troepen. Pastoor Phlyps wordt gevangen genomen en ingesloten in het kasteel van Boxmeer wegens anti-Spaanse gezindheid.

1599-1614? Pastoor Gerardus Zegers

17^e eeuw

In het begin van de 17^e eeuw ontwikkelde St.Anthonis zich tot een echt dorp. Kort na 1608 werd een pastorie of weem gebouwd, er kwam een schooltje, het bijna teniet gegane gilde werd in ere hersteld en men slaagde er in 1627 zelfs in een eigen schepenbank te krijgen binnen de vrije heerlijkheid Boxmeer, los van het hoofddorp, zij het dat men de bok moest opnemen in het schepenzegel van St.Tunnis met het Vercken. Het dorp telde toen 80 huizen en ongeveer 400 inwoners, waarvan een groepje ronde de kerk woonde en de rest verspreid over Noordkant, Leugenstaart en Blauwenhoek. De woelige krijgsjaren van 1575-1585 waren voorbij en het Twaalfjarig Bestand van 1609-1621 had een zeer betrekkelijke rust gebracht.

In onveilige tijden was het de gewoonte dat de dorpingen hun schamele bezittingen in de kerk of in de gewel van van de kerk in veiligheid brachten tegen plundering van rondzwerfend krijgsvolk. Het kerkgebouw had door dit alles erg geleden.

1601 St.Anthonis heeft een eigen schatbeurder om de dorpsfinanciën te regelen.

1606 Heroprichting van het gilde.

1607 Er wordt een nieuwe school gebouwd, op de plaats waar nu de pastorietuin is.

1608 Er wordt een nieuwe weem (pastorie) gebouwd, aan de Grote Diek.

1612-1620? Pastoor Joannes van Hersijn

1622 Het dak van de kerk (daterend van ongeveer 1477) wordt vernieuwd.

1627 De twee schepenen van Sint Tunnis dienen bij graaf Albert van den Bergh een verzoekschrift in om een eigen schepenbank te mogen hebben, dus los

van Boxmeer. Graaf Albert willigde dit verzoek in: op 22 augustus kreeg het dorp zelfbestuur met een eigen bank en zeven schepenen onder voorzitterschap van de schout of drost van de vrije heerlijkheid Boxmeer en St.Anthonis. Men mocht een eigen zegel of wapen hebben, mits de Boxmeerse bok hierin gehandhaafd bleef. Daarom had de gemeente Oploo ca. tot 1994 dat kleine bokje in het gemeentewapen. Het dorp bleef kerkelijk bij het bisdom Luik.

1628 Gijsbert van den Noogaert wordt pastoor.

1635 Vanuit Gennep plunderen Spaanse e.a. buitenlandse troepen de dorpen van het Land van Cuijk. Ook de pest maakt veel slachtoffers.

1639-1646 Arnoldus van Versefeld pastoor.

1648 St.Anthonis neemt – kerkelijk gezien – een aparte positie in. Als onderdeel van de vrije heerlijkheid Boxmeer is er vrijheid van godsdienst. Bewoners van Ledeacker en de Sambeekse hoek kerken in St.Anthonis. Deze toestand duurt tot 1795.

1648-1663 Joannes van Helmont pastoor in Sint Tunnis

1663-1708 Henricus Alarts.

1677 Er wordt een kapelanie opgericht door bisschop Reginaldus; Michaël Barthels is de eerste kapelaan, tot 1687.

1674 Aan Den Hoek (eertijds Sambeeksche Hoek) staat nu nog een boerderijtje uit dit jaar.

1683 heroprichting van het gilde

1694 Er komt een fraaie eikenhouten preekstoel in de kerk. Omstreeks 1950 was hiervan alleen de kuip nog over.. Deze werd in 2002 doormidden gezaagd: op de voet rust nu een tafelblad, de fraaie zijstukken met de vier evangelisten vormen samen de tafel waarop de Madonna met het Jezuskind staat. Mogelijk wordt de preekstoel weer in oorspronkelijke staat teruggebracht.

18^e eeuw

1701 Voor het eerst komt er een orgel in de kerk.

1708-1760 Caspar Molmans is 52 jaren hier pastoor.

1730 Alle Joden die in Boxmeer, St.Anthonis en Sambeek wonen, worden verbannen

1730 Oploo wordt een zelfstandige parochie, los van de moederkerk van Sint Tunnis.

1734 Bouw van nu nog bestaande boerderij aan de Peelkant.

1741 Joannes Verbeeten, die woonde op het adellijk stift Graevendael onder Kessel bij Goch, schenkt een legatie voor de oprichting van een vicarie in Sint Tunnis; goedgekeurd door de bisschop van Roermond wordt het de vicarie ter ere van de Heilige Joannes Baptista.

1742-1760 Caspar Molmans is deken van het Land van Cuijk

- 1743** Jan de Beyer maakt de zeer bekende, fraaie tekening van de kerk van Sint Tunnis
- 1745** Er wordt een nieuwe school gebouwd (waar nu de Bottermien staat en waar voor die tijd het kerkhof was); deze school zou tot 1876 in gebruik blijven.
- 1749** Madonna met het Jezuskind in de kerk, vervaardigd door de vermaarde Boxmeerse edelsmid Rabanus Raab.
- 1750** Bouw van herberg “ ’t Hert”.
- 1760-1776** pastoor Rudolph Lemmens.
- 1793** Bakkerij Schik in Sint Tunnis en bouw van het molenaarshuis in de Molenstraat.
- 1776-1799** Caspar Molmans pastoor
- 1794 – 1842** Oprichting van het dekenaat Cuijk als zelfstandige kerkelijke organisatie.
- 1797** De Vrije Heerlijkheid Boxmeer – St,Anthonis wordt ingelijfd door het Franse keizerrijk van Napoleon.
- 1798** Ledeacker wordt een zelfstandige parochie vanuit de moederk van Sint Tunnis.
- 1799-1824** Joannes Franciscus Rijke pastoor van St.Anthonis

19^e eeuw

- 1799** Tijdens een storm waait de molen van St.Anthonis om en wordt verwoest.
- 1800** Sint Tunnis wordt onderdeel van de Bataafse Republiek.
- 1800** Op 27 oktober wordt Henricus Arts, brouwer en herbergier van “De Zwaan”, benoemd tot president van de rechtbank te St. Anthonis.
- 1801** De nieuwe molen is gereed.
- 1806-1810** het dorp hoort bij het koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon
- 1810** St.Anthonis en Ledeacker vormen samen een eigen gemeente, tot 1821.
- 1811** Een telling onder de kerkgangers door pastoor Joannes Rijke geeft het volgende beeld: om de kerk 281, Leugenstaart (Peelkant) 114, Blauwenhoek 81, Sambeeksche Hoek 42, Noordkant/Zandkant 110; totaal 628 communicanten (kerkgangers). Het dorp heeft dan ongeveer 900 inwoners. Enkele actes uit de Franse tijd geven aan, dat St.Anthonis in 1812 839 inwoners had, in 1813 waren er dat 748.
- 1810-1814** Het koninkrijk is ingelijfd bij Frankrijk. St.Anthonis is een zelfstandige gemeente.
- 1814/1815** St.Anthonis, Oploo en Ledeacker worden samengevoegd tot één gemeente, de gemeente Oploo c.a., onder burgemeester Henricus Arts. Deze bleef tot 1830. Sambeeksche Hoek komt bij de gemeente Sambeek.
- 1817** Het wapen van de nieuwe gemeente wordt vastgesteld door de Hoge Raad van Adel.

- 1821** St.Anthonis maakt deel uit van de nieuwe gemeente Oploo, St.Anthonis en Ledeacker
- 1824-1826** Leonardus Kerkhoff pastoor; hij werd van **1826-1849** opgevolgd door Antonius Theodorus Lamers
- 1830** Petrus Arts volgt zijn vader op als burgemeester, tot 1847.
- 1835** Restauratie van de kerk.
- 1840** Gemeente Oploo ca. heeft 1639 inwoners.
- 1842** De parochie wordt kerkelijk ingedeeld bij het vicariaat 's-Hertogenbosch.
- 1845** Het Vollebregt-orgel wordt opgebouwd in de kerk.
- 1847-1862** Martinus Cleophas burgemeester van Oploo c.s.
- 1849-1884** pastoor Theodorus Wijers
- 1850** Beeld van Antonius Abt in de kerk
- 1853** Sint Tunnis als parochie ingedeeld bij het pas opgerichte bisdom 's-Hertogenbosch.
- 1862** De familie Remmen schenkt de kerk zes grote kandelaars voor het hoogaltaar en twee kleine voor het Mariabeeld plus een godslamp, alles afkomstig uit ateliers in Antwerpen. Later worden daarbij geschonken: twee koperen altaarschellen plus het hoogaltaar en twee zij-altaren. De altaren bleven in de kerk tot 1962, kandelaars en godslamp zijn er nu nog.
- 1862 - 1903** Johannes Christianus Arts, zoon van burgemeester Petrus Arts, burgemeester.
- 1863** De weg Gemert-Handel-St.Anthonis-Boxmeer vormt een verharde dwarsverbinding door de Peel.
- 1870 – 1928** De Sambeeksche Hoek heeft een eigen school.
- 1874** Wegverharding St.Anthonis-Wanroij (“kunstwegen” noemde men die toen).
- 1875** Rond dit jaar komt het beroemde altaar, het Lijdensaltaar, vervaardigd rond 1500, in de kerk
- 1876** Het eerste gemeentehuis, met veldwachterswoning (tot 1936) is gereed. Achter dit gemeentehuis wordt een nieuwe dorpschool gebouwd.
- 1876** Oprichting van de “Bottermien”
- 1877** Op het kerkplein (de Brink) worden lindebomen aangeplant; het kerkhof komt aan de noordzijde.
- 1880** In de Bottermien wordt door de boeren de boter verhandeld.
- 1884-1902** Henricus Latijnhouwers pastoor van St.Anthonis.
- 1885** Grondige verbouwing van de kerk.
- 1890** De gemeente Oploo ca. telt 1693 inwoners.
- 1895/1896** Bouw van een liefdesgesticht: klooster met school; komst van de Zusters van Liefde uit Schijndel; brei- en naaischooltje, meisjesschool, kleuterschool, verzorgen van zieken en ouden van dagen.

1898 Wilhelminaboom geplant voor het raadhuis. Na enige tijd ging die boom dood. Bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923 werd de huidige boom geplant.

20^e eeuw

- 1900** In deze tijd verandert de streek ingrijpend, eerst door het gebruik van guano (= vogelmest uit Peru), daarna door het gebruik van kunstmest. In deze jaren begint de bloeitijd van het “Rijke Roomse Leven”. Opkomst van veel kerkelijke verenigingen: van de berg Carmel, Heilige Kindsheid met Kindsheidoptochten, Missienaakring, Meisjescongregatie en Heilige Familie.
- 1902-1927** Antonius Marinus van Erp wordt pastoor.
- 1903-1925** Johannes Maria Arts, zoon van de vorige, burgemeester.
- 1904** De nieuw pastorie – de huidige - is gereed.
- 1907** Coöperatieve Soomzuivelfabriek “De Eendracht” te Sambeeksche Hoek. Herman Miedema uit Friesland wordt Directeur
- 1908** Oprichting van R.K.Boerinnenbond “St.Brigidda”
- 1908** De stoomzuivelfabriek “De Eendracht” voor het eerst in werking
- 1910** Aantal inwoners van de gemeente Oploo ca: 1769.
- 1910** Definieve sluiting van de “Bottermien”
- 1911** Laatste verkoop van “verrekeskoppe” daags na het feest van Antonius Abt 18 januari.
- 1913** Opheffing van de kapelanie. De laatste kapelaan was Adrianus Hamers (1903-1913).
- 1919** Oprichting van Harmonie “St.Cecilia”. Hoofd der School Arthur Verhelst wordt secretaris-penningmeester, zou dit blijven tot zijn pensionering in 1942 († 1963).
- 1920** Bouw van het Bondsgebouw door de NCB (Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond).
- 1922** Bouw van de Landbouwschool naast de voormalige kapelanie.
- 1924** Dokter J. Verbeeck wordt huisarts en gaat wonen in “De Blauwvoet”.
- 1926** Jan Mathias Goossens burgemeester van Oploo ca.
- 1926** Gildedag; daarna horen we nooit meer iets van het Anthoniusgilde.
- 1927 – 1956** Antonius van Delft uit Tilburg wordt pastoor in Sint Tunnis.
- 1928** Leden van de RKJB (Rooms Katholieke Jonge Boerenstand) spitten een gedeelte van het kerkplein om en planten kastanjabomen; grasbegroeiing.
- 1929 Oprichting voetbalvereniging DSV**
- 1929/1930** Belangrijke uitbreiding van de kerk.
- 1930/1931** Pastoor A.van Delft schrijft de tekst voor de eerste Passiespelen in Tegelen.
- 1931** Charles Bergholtz uit Maastricht wordt onderwijzer in Sint Tunnis. Hij zal zich al snel ontpoppen als een groot kunstzinnig regisseur.

- 1932** Dokter J. Verbeeck zorgt ervoor, dat er een consultatiebureau voor kinderen komt.
- 1933** Pastoor van Delft geeft de Nijmeegse kunstschilder en glazenier Joan Colette opdracht voor het aanbrengen van schilderijen op de vijf muurvlakken van het priesterkoor.
- 1933** Oprichting rijvereniging St. Martinus
- 1936** De nieuwe Huishoudschool aan de Breestraat wordt in gebruik genomen.
- 1937** Grootse huldiging van Jan van den Berg, “Jan de köster”: hij is 50 jaar organist, 40 jaar koster, vanaf 1919 dirigent van de Harmonie, tevens dirigent van het parochieel zangkoor, het Dameskoor en het Jongenskoor.
- 1937** Op initiatief van pastoor A. van Delft verrijst op het kerkplein een indrukwekkend Heilig Hartmonument; het bronzen beeld is een schepping van Willem van Hoorn uit Maastricht.
- 1938** De Zustercongregatie van Schijndel koopt alle gebouwen en bouwen een bewaarschool en een gasthuis.
- 1939** Pastoor A. van Delft geeft Henri Jonas opdracht tot het aanbrengen van vijf gebrandschilderde ramen in de kerk.
- 1939** De parochie gaat in de meimaand voor het eerst ter bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Handel.
- 1940** Tweede Wereldoorlog. Duitse troepen in Sint Tunnis.
- 1942** Sambeeksehoek, Stevensbeek en Westerbeek komen bij de gemeente Oploo ca. Op 30 april heeft deze gemeente ongeveer 3000 inwoners, na 1 mei 4532 inwoners.
- 1942** Vier kerkklokken (drie grote en een kleine) door de Duitse bezetters uit de kerk geroofd.
- 1944** Op 25 september wordt Sint Tunnis bevrijd.
- 1945** Luisterrijke viering van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor A. van Delft: feestelijke hoogmis; groot gemengd koor met orgelbegeleiding geven een uitvoering van “Die Himmel erzählen” uit het oratorium “Die Schöpfung” van J. Haydn; openluchtvoorstelling tussen kerk en pastorie met fragmenten uit Passiespel door parochianen o.l.v. Charles Bergholtz plus een scène uit het spel “Saul en David” (geschreven door van Delft), opgevoerd door studenten van het Juvenaat van de Paters van Stevensbeek (Stevensbeek behoorde nog tot de parochie St. Anthonis); afsluiting met het “Alleluia” uit “De Messias” van G.F. Händel o.l.v. J. van den Berg.
- 1947** Jan de köster (van den Berg) viert zijn diamanten kosterjubileum.
- 1947** Landdag van het Brabants Studentengilde in Sint Tunnis. De studenten bouwen bij die gelegenheid een Mariakapel (nabij de Oude Breestraat) die door de pastoor wordt ingezegend.
- 1949** Boerenbond en CAV dragen het Bondsgebouw over aan het Kerkbestuur.
- 1950** Er komen drie nieuwe klokken in de toren
- 1950** Oprichting EHBO vereniging Het Zwaluwartaartje.
- 1952 – 1964** Gerard Schampers burgemeester

- 1952** Pieter Luyckx huisarts in Sint Tunnis.
- 1956** Oprichting van de Bejaardenbond, later genoemd de KBO.
- 1956** Oprichting volleybalvereniging Activia
- 1956 – 1967** Alphons Jozef Marie Kerssemakers pastoor van Sint Tunnis
- 1957** Grootse Antonius Abt - tentoonstelling b.g.v. de 1600^e sterfdag van deze heilige.
- 1957** Carnavalsvereniging “D’n Uutlaot” opgericht.
- 1957** Nieuwe Land- en Tuinbouwschool geopend aan de Peter Zuidstraat
- 1958** Er zijn in alle woonwijken verharde wegen.
- 1959** Sint Tunnis heeft een biggen- en warenmarkt.
- 1959** Vakkundige restauratie van toren en schip van de kerk.
- 1962** Mevr.Miedema-Tielen komt na de verkiezingen als eerste vrouw in de gemeenteraad.
- 1964** Burgemeester G.Schampers wordt burgemeester in Uden
- 1965 - 1985** Jan Jans burgemeester
- 1967** Grote tentoonstelling “Explo” b.g.v. het 25-jarig bestaan van de gemeente Oploo ca.
- 1967 – 1978** Pastoor Antonius Johannes Josephus van Haeren
- 1969** B.g.v. het 50-jarig bestaan van de Harmonie schenkt de bevolking een nieuw vaandel, vervaardigd door de Brabantse kunstenaar Luc van Hoek.
- 1971** de stoomzuivelfabriek “De Eendracht” voorgoed gesloten
- 1969** Sint Tunnis heeft bijna 3000 inwoners. Van de werkende beroepsbevolking in de gemeente Oploo ca. is 30% werkzaam in land- en tuinbouw, 10% in de bouwnijverheid, 20% in handel, ambacht, vervoer, 15% in de industrie, 20% in overheidsdienst, 5% in overige.
- 1969** Opheffing van de vicarie; de laatste vicaris is Petrus Kurstjens.
- 1970** Opening van het bejaardencentrum ‘Op ’t Hoogveld’.
- 1971** Onder leiding van dirigent Jo de Jong promoveert Harmonie St.Cecilia naar de Ere-afdeling.
- 1972** In oktober wordt het nieuwe raadhuis geopend.
- 1973** Op 31 december heeft Sint Tunnis 1667 mannelijke en 1599 vrouwelijke inwoners, totaal 3266 inwoners.
- 1976** Opening van de Sporthal
- 1976** De bomen op de Brink worden door boomchirurgen onder handen genomen; daardoor kon de Brink een van de mooiste Brabantse dorpspleinen blijven.
- 1977** In mei grootse viering van het 500-jarig bestaan van de parochie:”Sint Tunnis 500”.Cadeau van de bevolking: geldbedrag voor restauratie orgel én voor missiewerk; cadeau van het gemeentenbestuur: fonteinbeeld van Antonius Abt met varken, vervaardigd door Bossche beeldhouwer Leo Geurtjens; cadeau raadsleden: carillon; cadeau schooljeugd: door henzelf geknoopt wandkleed; cadeau oud-ingezeten: nieuw Mariabeeld voor Mariakapel, nadat eerste Mariabeeld was gestolen.

- 1977** bezoek van Koningin Juliana aan Sint Tunnis.
- 1978 – 1985** Jan J. J. Verhoeven pastoor van Sint Tunnis
- 1978** Op 1 januari telt Sint Tunnis 1690 mannelijke, 1640 vrouwelijke, totaal 3330 inwoners en 917 woningen.
- 1985 – 1994** Peer van Veggel burgemeester
- 1985-1989** Pastoor Jan Verhoeven neemt afscheid om gezondheidsredenen; hij gaat wonen in “De Bottermien”. Hij wordt opgevolgd door Court Trommelen van de missionarissen van Scheut.
- 1990 – 2000** Johannes Brouns, O.Carm. pastoor
- 1994** Gemeentelijke herindeling: Sint Tunnis wordt onderdeel van de nieuwe gemeente Sint Anthonis, samen met Oploo, Westerbeek, Stevensbeek, Ledeacker, Wanroij en Landhorst. Antoine Gresel wordt de eerste burgemeester van Sint Anthonis
- 1995** Oprichting countryclub Tavern St.Anthonis.

21^e eeuw

- 2000 - 2009** Jos Verbeeten burgemeester van Sint Anthonis
- 2000 - 2009** Frans L.C.A. van Spreeuwel pastoor
- 2000** Het Bondsgebouw, jarenlang repetitieruimte voor de Harmonie, wordt door het Kerkbestuur verkocht aan de familie van Kol, die het verbouwt tot restaurant, “De Drie Burgemeesters”.
- 2000** Opening van het multifunctioneel centrum “Oelbroeck”
- 2001** Oprichting Heemkundekring “St.Tunnis in Oelbroeck”.
- 2004** De laatste Zusters in het Antoniusklooster aan de Brink verlaten Sint Tunnis.
- 2005** Em.pastoor Jan Verhoeven laat bij zijn overlijden “De Bottermien” na aan de kerk. Na enkele jaren wordt ze verkocht en daarna door de nieuwe eigenaars gerestaureerd.
- 2006** Het achterste gedeelte van de kerk wordt gedeeltelijk aan de eredienst onttrokken.
- 2006** Heroprichting Gilde van het heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt.
- 2007** Aanvang met het bouwen van het project “Masterplan” : basisschool, kinderdag- verblijf, jeugdthonk, sporthal, bibliotheek en de nodige woningen en appartementen, aansluitend bij het multifunctioneel centrum “Oelbroeck”
- 2008** De parochiekerk wordt ingrijpend verbouwd. In het achterste gedeelte(“de aauw kerk”) komt een repetitieruimte voor koren e.d., een keuken en toiletten en daarboven wordt de ruimte voor het koor uitgebreid.
- 2009** Pastoor F.van Spreeuwel neemt wegens gezondheidsredenen afscheid, maar blijft in Sint Tunnis wonen. Een half jaar later wordt hij opgevolgd door pastoor Roland Kerssemakers.